

Irene Wing Easton (52) gaf in eigen beheer een boek uit en schoot er twaalfduizend euro bij in.

'Een gezin runnen met vier kinderen gaat niet zonder kleerscheuren. Die moederlijke missers wilde ik in korte verhalen van me af schrijven. Schreeuwen tegen je kind bijvoorbeeld: iedereen doet het weleens maar niemand praat er graag over. Dat leek me herkenbaar voor andere moeders. Uitgevers reageerden enthousiast, maar ze durfden een publicatie niet aan omdat ik niet bekend was. Dan geven we het zelf wel uit, zei mijn man. Maar dat viel flink tegen. Stapels boeken stonden hier in de voorkamer. Boekwinkels legden het boek niet neer omdat ze de uitgeverij te onbekend vonden, terwijl ik wel voor een plekje in de winkel elke maand het Centraal Boekhuis moest betalen.

Ook de publiciteit moest ik zelf regelen. Ik belde met allerlei redacties. *Carlo & Irene* wilden wel, maar hun sponsor wilde weer niet. De moed begon me in de schoenen te zakken. Ik werkte keihard en toch was het niet genoeg om de gemaakte kosten terug te verdienen, inmiddels al zo'n twaalfduizend euro. Ik voelde me schuldig tegenover mijn gezin. Dat geld hadden we ook voor een nieuwe vloer kunnen gebruiken. Die investering moest terug, vond ik.

Het enthousiasme van het begin was veranderd in een loodzware last. Net als toen ik arbeidsongeschikt werd, voelde ik me weer in alle opzichten ongeschikt. Ik wilde niet kniezen dus hield ik me vast aan kleine lichtpuntjes. Iemand twitterde een foto van een strand met mijn boek op een badhanddoek en schreef "Ik heb enorm gelachen".

Dat gaf me het gevoel dat het toch zin had.

Op een goed moment besloten we de dozen met boeken op zolder te zetten. Dat luchtte enorm op. Nu zag ik ze alleen nog als ik me omdraaide bij het ophangen van de was. Ik dacht dan figuurlijk: je moet niet steeds achteromkijken. Langzaam zakte de teleurstelling weg. Op je bek gaan hoort bij het ondernemen. Het plezier in het schrijven is langzaam weer teruggekomen. Ik heb bijna een roman af, maar ga hem niet meer zelf uitgeven.'

Irene Wing Easton, *Moe is moe* maar voldaan, IWEbooks, € 18,80

TOP: COSTES



“Stapels boeken stonden in de voorkamer”